

Fortsättningsvandringen på Sörmlandsleden 34 år efteråt

Tisdag 5/6

Tog taxi från Katrineholm till torpet Skogen, där jag avslutade vandringen 1978. Då kostade taxiresan 25,40 kr nu 157 kr. Jag började gå 9.45 och fick gå en kvart från en vägbom, innan jag kom fram till Skogen. Torpet var upprustat och beboddes tydligen sommartid av en barnfamilj. De granar som hade planterats på de tidigare åkermarkerna hade nu vuxit till sig.



Missade kalkkällan, som låg precis i början av leden, men jag hade ju två liter vatten med mig. Under en lång sträcka var många träd försedda med målade breda vita ringar. Jag kunde inte avgöra, om det var träd, som skulle gallras bort eller träd som skulle stå kvar.

Kl 11.30 passerade jag väg 52 och kom in i Skirens naturreservat. I närheten pågick ett stort vägbygge för en förbifartsväg vid Katrineholm. Det duggregnade. 11.45 kom en rejäl regnskur. Jag räddade mig in under en minimal gran och tog på regnkläder. Stigen blev en bäck, men regnet slutade ganska snart. Höll på att missa kalkkällan och gick då några hundra meter i onödan.

Kl 13.35 tog jag lunchpaus vid Forssjö bruk. Efter att ha passerat ett parkliknande område och kommit ut på en väg råkade jag gå fel. Gick över en kilometer innan jag upptäckte det och fick gå tillbaka. När leden sammanfaller med en väg är det alltför glest mellan markeringarna, så har man missat en sväng dröjer det innan man upptäcker det.

När jag kommit ut på leden igen var jag ganska trött och bestämde mig för att söka upp en lämplig sovplats. Jag hade dessutom ont i en muskel på insidan av vänster knä. Tyvärr gick leden just då genom en riktig storskog.

Det var mörkt och massor av spår efter vildsvin överallt. Inte så lockande att sova under tarp just där. Så småningom kom jag till ett litet berg och nedanför detta lyckades jag få upp tarp.



Jag lagade middag uppe på berget, där det fanns ett par gamla bänkar. Benet gjorde nu så ont, att jag knappt kunde gå. Har nog gått 1,5 mil idag. Lade mig 20.30. Taltrasten sjöng länge.

Onsdag 6/6

Strålände sol. Jag lindade mitt onda knä. Gick inte upp förrän 7.30. Efter frukost hade jag bara en halv liter vatten kvar, så jag var tvungen att gå även om benet protesterade. Jag packade efter att ha skakat bort en massa minimyror, som hade placerat sig mellan plastunderlaget och rygsäcken. Kl 9.25 gick jag men mycket långsamt av hänsyn till benet. Kl 10 var jag framme vid Strångsjövägen. Hämtade vatten i en kalkkälla. Undrar varför det heter så. Några varma källor lär inte finnas i trakterna.



Skönt att ha vatten. Nu kan jag stanna var som helst, om benet skulle strejka helt. Jag gick en lång bit på en bred stenig skogsavverkningsväg. Det finns massor av jaktorn och matningsplatser för vildsvin och älg. Troligen ordnade av gods i närheten (Eriksberg?) för deras jaktparties.

När jag gick genom en några år gammal granplantering norr om Hönstorpasjön sprang det plötsigt fram en brun fågel framför fötterna på mig. Den darrade med vingarna och sprang först in till vänster om stigen. Jag tyckte jag hörde pip av ungar men såg inga. Sedan sprang den ut framför fötterna på mig igen och sprang efter en liten stund in på andra sida stigen. Storleken var mycket mindre än en vanlig höna. Ringde till Malin Järpe?? Tog koordinaterna 50 m längre ner på stigen.

Mötte två holländska killar, varav den ene pratade nästan perfekt svenska. De hade gått från Stavsjö och skulle till Katrineholm. Vid skärmskyddet vid Hönstorpasjön satt ett par från Norrköping med två hundar. De hade bil i närheten.

Jag tog middagsrast 14.30 på ett berg strax efter askersundvägen. Jag har vatten kvar till frukost, så jag behöver inte hitta något mera idag. Jag sätter mig och vilar benet var femte minut. Jag gick upp på Glindraåsen. I början var det mycket vackert med höga gamla tallar och branta sluttningar på sidorna. Sedan blev det vackra plötsligt avbrutet av en jättekraftledning. Det verkade som om den ursprungliga skogen hade brutit för när jag kommit en bit förbi kraftledningen stod det Brändan på en skylt. Jag satte upp tarpen längst bort på åsen. Det fanns bara ett träd att binda den vid och tältpinnarna gick bara att få ner ett par centimeter eftersom det var en grusås. Tur att det inte blåste. Jag hittade emellertid ett par stenar att lägga på. Upptäckte att jag hade missat vägen till kalkkällan. Den låg precis efter kraftledningen. Jag gick dit, ca 500 m, utan packning, men hittade ingen källa. Den hade behövt en tydligare markering.



Torsdag 7/6

Kl 2.20 vaknade taltrasten. Den satt nära att jag fick ta på mig öronproppar för att kunna somna om. Kl 6 gick jag upp. Solen skiner, göken gal, svarthättan sjunger. Jag gick 8.15. Kl 9 var jag framme vid Viggaren. Jag hämtade brunjolvigt vatten i sjön. Benet har mått bra idag men vill helst vila då och då. Kl 10 stannade jag uppe på ett berg och kokade det brunaktiga vattnet. Lokafleskan tål hett vatten men inte pommacsflaskan. Gick förbi fantastiska tallar i Mossängens naturreservat. Hela beståndet förstördes inte av stormen 1969, vilket dock hävdades på en skylt. Hittade helt oförmodat en källa, som var ordentligt markerad. Jag missade rastplatsen vid Hjulbosjön, eftersom det inte fanns någon skylt vid vägen. Sedan gick jag fel igen. Med hjälp av GPS:en tog jag mig tillbaka till leden. Märkligt att man aldrig ser några människor. Kor och getter har jag sett men inget folk. Kl 13.25 var jag framme vid skärmskyddet vid Näsnaren. En bäver har försökt avverka en asp i närheten.



Beslutade mig för att stanna här över natten, för jag hade ganska ont i ryggen mot slutet av vandringen. Jag eldade i eldstaden. Det fanns gott om torra granar att elda med. Jag tog vatten från sjön. Lagade middag och gick sedan till sängs kl 18. Jag läste ett kvarglömt nummer av Kalle Anka innan jag somnade. Den är mycket sämre nu än tidigare. Vaknade 21.30 av att spillkråkeungarna och deras föräldrar förde ett förfärligt oväsen.

Fredag 8/6

Vaknade 3.30. Göken gol och lommen ropade. Somnade om och gick sedan upp kl 6. Revbenet är i princip friskt men benet och ryggen känns. Solen skiner men det är ganska kallt. Jag eldade för att värma vatten till frukost. På väg till dasset blev jag förföljd av två arga spillkråkor. Jag gick klockan 8. Gick förbi badplatsen på Fagerön. Kl 9.20 var jag vid slutet av etapp 29. Kl 11.30 var jag vid rastplatsen vid Övre Ålsjön. Här fanns upphuggen ved och mängder av okluven ved. Stigen till rastplatsen var ordentligt markerad vid leden.



Tog en långrast vid Vikitteln 13.05-14.45. Jag hämtade vatten i sjön, eldade i eldstaden och lagade couscous. Det gick bra trots att vattnet inte kokade. Ringde till Malin för att kolla när det skulle börja regna. Eftersom detta inte skulle ske förrän tidigast kl 18, begav jag mig iväg. Satte upp tarpen vid Åbo gård kl 17. Hade inte ont någonstans, när jag kom fram. Det började regna vid 22-tiden.



Kvällssol



Morgonregn

Lördag 9/6

Det regnade när jag gick upp, men slutade just när jag skulle ge mig iväg igen. Jag hämtade vatten i källan i närheten. Kläder som legat under tarpens mittsöm var fuktiga, men jag hittade inte något speciellt ställe, där det hade kunnat läcka in. Gick kl 9. Jag fick ont i vänstra vaden, så jag fick vila ibland. Upptäckte att jag hade tappat det tunna liggunderlaget. Eftersom tarpen var våt hade jag surrat fast den ovanpå ryggsäcken och lagt liggunderlaget ovanpå. Slarvigt men ingen katastrof. Jag har ju dessutom ett likadant på landet. Mötte en engelsktalande kille. Han hade gått från Nyköping på måndagen och skulle gå till Katrineholm. Kl 10.55 var jag framme vid skärmskyddet vid Björnsjön.



Det var välförsett med sågar och yxa väffeljärn och pannkaksjärn på skaft. Mina skor var fuktiga på insidan så jag tog på mig yllesockor. Någon hade lämnat kvar kartblad i skala 1:100 000 baserade på Blå kartan. De var markerade med etappnummer. Etapp 1 började i Gnesta och etapp 14B slutade i Nyköping. Lämpliga bilvägar var markerade. Biltävling?? Mitt ben blev inte bättre efter rasten, så jag beslutade mig för att inte följa leden över de våta och hala berg som väntade. I stället gick jag fram till Kopparboltorp, som låg precis i närheten. Därifrån kunde man gå landsvägen ner till Stavsjö. Enklare men inte mycket kortare.



Hittade leden igen strax norr om Stavsjö. Var framme vid vandrarhemmet 13.30. Det skulle inte öppna förrän kl 17. Jag ringde anvisat telefonnummer och det visade sig att ägarfamiljen bodde i huset och dessutom var hemma. De hade flyttat från Holland fyra år tidigare och hade köpt vandrarhemmet i mars. Nu fick jag reda på, varför den ene av de holländska killarna jag mött, kunde så bra svenska. Hans mamma var från Sverige. Jag blev installerad på ett rum. Nico lade min tvätt i tvättmaskinen och hängde upp den när den var klar. Jag duschade och lagade middag. Det fanns TV på rummet, så jag kunde höra väderleksrapporten. Jag hängde upp tarpen på tork över kanten på översängens. Det rann ur massor av vatten, så jag hade ett väldigt sjå med att torka av golvet. Lade mig kl 19.

Söndag 10/6

Gick upp 5.30. Några par som skulle på utställning med sina stövare var också vakna. Mina tvättade kläder var torra. Jag gick 7.15. Eftersom jag inte var säker på mitt ben och regnet hängde i luften brydde jag mig inte om att gå utmed sjön Skiren utan tog Dammkärrsvägen ner till Nunnebanan, där jag träffade på leden igen. Jag följde Nunnebanan någon kilometer. Sedan gick leden ytterligare en kilometer över en spångad myr, där skvattram och hjortron blommade. På ett enda ställe kunde man ställa sig vid sidan av spången och där hade någon vänlig själ ställt en bänk. Framme vid Lövsjön började myggen bli besvärande. Vid sydspetsen tog jag av på en skogsväg, som gick ner till djurparkens parkering. Där hade jag från början planerat att ta bussen till Norrköping. Den kom, just när jag hade hittat hållplatsen. Just när jag kom fram till stan började det regna, men som tur var kom det just en spårvagn. Hemma igen vid tolvtiden.

Jag har gått cirka 7 mil, förbrukat 60 g gas, ätit 1635 g mat och gått ner 2 kg i vikt.